

Παγκόσμια ημέρα ποίησης

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου το σχολείο μας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Μαθητές και των τριών τάξεων συμμετείχαν σε έναν ποιητικό διαγωνισμό με θέμα «Η φύση» για τους μαθητές της Α΄ τάξης, «Η φιλία» για τους μαθητές της Β΄ τάξης και «Ο έρωτας» για τους μαθητές της Γ΄ τάξης.

Το 1^ο βραβείο ποίησης για την Α΄ τάξη απονέμεται στη μαθήτριά Κατσενούλα Ελένη του Α2. Ακολουθεί το ποίημά της.

Στο πέλαγος αρμενίζουν

κάτασπρα караβάκια

και την θάλασσα χαϊδεύουν

γλυκά τα μπαϊράκια.

Καλοκαίρι μυρίζει σε πεδιάδες και βουνά

κι όλοι οι άνθρωποι λάμπουν από χαρά.

Σκοτούρες και προβλήματα φεύγουν μακριά

και του χειμώνα τα θεριά δεν μας φοβίζουν πια.

Το 1^ο βραβείο ποίησης για την Β΄ τάξη απονέμεται στη μαθήτριά Κυρίτση Δέσποινα του Β1. Ακολουθεί το ποίημά της.

Κι αν κάποτε βρεις τον εαυτό σου μόνο κι αβοήθητο

να διασχίζει αυτό το σκοτεινό μονοπάτι που λέγεται ζωή,

μη διστάσεις να με φωνάξεις.

Θα΄μαι εδώ.

Εάν κάποτε βρεις τον εαυτό σου στη μέση της νύχτας να ζητάει βοήθεια

για να ξεφύγει από τις σκέψεις που του μαυρίζουν την ψυχή,

θα΄μαι εδώ.

Εάν κάποτε οι άλλοι φθονήσουν την ευτυχία σου,

Θά'μαι εδώ.

Εάν κάποτε πιστέψεις πως δεν σε καταλαβαίνει κανείς,

πως δεν έχεις κανέναν ,

Θά'μαι εδώ.

Πάντα θα είμαι εδώ.

Γιατί έτσι είναι και πρέπει να είναι η πραγματική φιλία.

Το 1^ο βραβείο ποίησης για την Γ' τάξη απονέμεται στη μαθήτρια Ψιλιά Χριστίνα του Γ3. Ακολουθεί το ποίημα της.

Κι ας είναι αργά....

Δυο χείλη και δυο χάρδια

όσα αναζητώ τα βράδια.

Δυο βλέμματα, δυο λέξεις

όσες για να με πιστέψεις.

Τον κατήφορο έχω πάρει

μες του έρωτα τη ζάλη

κι όσο τρέχω να σωθώ

πλάι σου θέλω να βρεθώ.

Τριαντάφυλλα πολλά

με ροδοπέταλα πλατιά

το άρωμα σου μου θυμίζουν

και την αντοχή μου εξασθενίζουν

Τώρα ψάχνω να σε βρω

στης θάλασσας το γαλανό

με τ' αστέρια συντροφιά

μες του ουρανού την αγκαλιά

Δυο αστέρια εκεί πάνω

και λίγα ακόμα παραπάνω

με κάνουν να ελπίζω

για όσα δεν κατάφερα να ζήσω.

Μια καρδιά που για σένανε χτυπά

στο έδαφος για σένα δεν πατά.

Δυο λέξεις μονάχα θα σου πω

πόσο πολύ σε αγαπώ.

**Επίσης διακρίθηκαν τα ποιήματα των Βαρασά Ασπασίας του
Α1, Σακελλαρίου Κων/νου του Β3 και Γελασάκη Εμμανουέλας του Γ1.**

Συγχαρητήρια σε όλους του συμμετέχοντες!